

Aandacht voor religie en levensbeschouwing

Geestelijk verzorging kan u én uw naasten houvast bieden in een periode die vooral gekenmerkt wordt door verlies. Verlies van zelfstandigheid, je partner, het geheugen of je huis als thuis wonen niet meer gaat. Een geestelijk verzorger vult niets in, komt niet met oplossingen en 'ja maar', maar luistert vooral en gaat met u op zoek naar bevredigende antwoorden op zingevingsvragen.

Wij respecteren ieders levensbeschouwelijke achtergrond. We zijn geïnteresseerd in uw persoonlijke levensverhaal en uw kijk op het leven met de daarbij behorende levensvragen. Ook bij de (palliatieve) zorg en bij het afscheid van bewoners zijn de eigen

(geloofs)rituelen en gebruiken leidend. Afhankelijk van uw religieuze achtergrond en wensen is geestelijke bijstand mogelijk van bijvoorbeeld een pastor, dominee, imam of geestelijk verzorger.

Het Wereldhuis heeft een kapel en een islamitische gebedsruimte. Naast de gebedsruimte zijn gescheiden wasgelegenheden.

Elke cultuur en religie heeft zijn eigen gebruiken, gewoonten, tradities en feestdagen. In het Wereldhuis vieren we het Lichtjesfeest, Suikerfeest en Kerstmis en nog vele andere gedenkdagen.



Wereldhuis
Achterberghstraat 18
5281 AB Boxtel

Postbus 74
5280 AB Boxtel

(0411) 634 400

Info@zge.nl
www.zge.nl

Kortom: mensen waarbij u zichzelf kunt zijn. Onze zorg en ondersteuning is echt gericht op wat binnen de uw cultuur en geloof waardevol is.

Uw appartement in het Wereldhuis

Het Wereldhuis heeft 124 appartementen, verdeeld over vijf woonlagen. De grootte van het appartement varieert van 23 tot 46 m².

Er zijn 60 verpleeghuisplaatsen voor mensen met dementie en 20 plaatsen voor

mensen die vanwege lichamelijke beperkingen zijn aangewezen op intensieve zorg. Vierenveertig woon-zorgappartementen zijn uitermate geschikt voor mensen die graag beschermd en verzorgd wonen, maar in grote mate nog zelfstandig zijn.

Alle appartementen hebben een eigen badkamer, met uitzondering van de vijfde verdieping. Daar deelt u een grote badkamer met één medebewoner, maar is uw privacy gewaarborgd.



Samen koken en eten of een feestje?

Wilt u samen met familie koken en eten? Of heeft u een feestje? U kunt dan gebruik maken van onze zogeheten community-keuken op de begane grond. Naast deze keuken is een aparte familiekamer waar u samen kunt eten of privé een feestje kunt vieren. U bent niet gebonden aan vaste tijdstippen, maar kiest zelf welk moment u het beste uitkomt.





Tuinen

Het Wereldhuis is gelegen in een groene omgeving waar het riviertje De Dommel kronkelend haar weg vindt. U kunt heerlijk buiten vertoeven in één van de tuinen van het huis. Er is een besloten terrastuin met buitenkeuken en een mooie parkachtige tuin aan de achterzijde van de locatie. De tuin nodigt uit om te wandelen, te bidden of mediteren of gewoon heerlijk buiten te zitten op het terras. Iedereen is vrij om van de tuinen gebruik te maken.

Leefcirkels

Ook bewoners met dementie moeten in het Wereldhuis kunnen gaan en staan waar ze willen. Het moet natuurlijk wel veilig voor hen zijn. Daarom maken we gebruik van zogenaamde leefcirkels. Per bewoner wordt bepaald welke mate van vrijheid verantwoord is.

Een slim polsbandje bewaakt de 'cirkelgrenzen'. Afhankelijk de 'cirkel' die u kunt betreden gaan (lift)deuren bijvoorbeeld wel of niet open. Of kunt u wel of niet zonder toezicht naar de afgeschermden tuin. Met het polsbandje is precies vastgelegd wie in welke cirkel kan komen.

Er is ook een cirkel die het mogelijk maakt buiten het afgeschermd gebied van het Wereldhuis te komen. U kunt dan buiten de beveiligde omgeving van het gebouw voor een wandeling. Via een GPS kunnen wij u volgen en indien nodig helpen.