



Voor iedereen met  
een Indische achtergrond of  
affiniteit met de  
Indische cultuur/geschiedenis



**Joyce Radesev**  
Gen.Stedmanstraat 41  
5623 HW Eindhoven  
031 40 246 81 97  
06 53 93 60 98  
joyce.radesev@upcmail.nl  
www.indisch-atelier.nl



# Op woensdag 23 oktober 2019 organiseert 't Indisch Atelier de komende bijeenkomst van Kopi Kecil (Kleintje Koffie).

Deze bijeenkomst gaat over de **MOLUKKEN**, een eilandengroep in het uiterste zuidoosten van Indonesië.

## WIE ZIJN DE MOLUKKERS?

Al 68 jaar wonen de Molukkers in Nederland, een bijna vergeten groep binnen onze multiculturele bevolking. Er zitten zoveel verhalen achter de Molukse gemeenschap die behoren tot de Nederlandse geschiedenis.

### Het roept vele vragen op zoals:

“Wat weten wij van hun geschiedenis en hun culturele thema's? Wat zijn hun tradities en gewoonten?? Hoe verliep hun integratieproces in Nederland? Is er sprake van een **MOLUKSE INDENTITEIT?**”

**DAVID BERHITU** en **LEX de FRETES** vertellen over de geschiedenis en de persoonlijke verhalen hoe zij terugkijken op de tijd van toen en de situatie nu. Deze middag wordt omlijst met Molukse muziek en een kleine proeverij van typisch Molukse hapjes.

**Locatie:** buurthuis “de Boemerang”, Planetenlaan 1,  
Eindhoven (bus lijn 4, halte Andromedaplaats)

**Tijd:** 13.30 uur tot 16.00 uur.

**Entree:** 5,00 euro p.p. (incl. 1 koffie/thee + spekkoeke)

**Graag tot ziens op woensdag 23 oktober 2019.**

De volgende bijeenkomst Kopi Kecil  
is op woensdag 27 november 2019.

**Met vriendelijke groet/salam manis.**  
**Joyce Radesev**

